

# Trollhättans scoutstuga invigd

Artikel i Tidningen Trollhättan 1 december 1942



Scoutstugan vid Liperedsjön – den största i distriktet.

Trollhättan i september 2019

Annika Hjortkap

*Mångårigt arbete med gott resultat.  
Stor högtidlighet vid Liperedsjön i  
söndags.*

Det var en stor dag för Trollhättans scoutkår i söndags (1942-11-29). Då invigdes nämligen kårens stuga vid Liperedsjön, ett par kilometer norr om Sjuntorp och därmed var ett mer än treårigt strävsamt arbete avslutat och en mer än trettioårig dröm förverkligad. Scoutstugan har verkligen fått ett utmärkt läge. Den är belägen på en skogklädd udde som sticker ut i den idylliska Liperedsjön, vilken dagen till ära klätt sig i vinterskrud.

Scouternas stuga är den enda byggnad som är uppförd vid sjön, varför det ej finns några grannar som de behöver ta hänsyn till, vilket gör att platsen nära nog kan betecknas som ett paradiset för pojkar. Stugan omgives av en kuperad och vildmarksliknande terräng just sådan som scouter vill ha den och nere vid sjön finns många utmärkta badvikar. Det hela utgör således ett stycke svensk inlandsidyll, och man behöver inte ett ögonblick betvivla att scouterna kommer att trivas i denna omgivning.

Till invigningen, som ägde rum vid halv tiotiden, hade inbjudits scouternas föräldrar samt ett stort antal scoutintresserade personer i staden vilka genom gåvor eller personligt deltagande i byggnadsarbetet, hjälpt kåren att få stugan till stånd. Det var över hundratalet personer som infunnit sig vid invigningshögtidligheten som förrättades av distriktschefen folkskollärare Anders Blomgren, Borås. Sedan flaggan hissats under scouternas parad och "Du gamla, Du fria" sjungits unisont tog distriktschefen till orda varvid han bland annat yttrade: Då jag nu står i begrepp att inviga denna eder scoutstuga kan

jag med full rätt liksom vår ärkebiskop, då han mottog nycklarna till sitt nya hem, säga att jag här har nycklarna till himmelriket, ty låta vi hela naturens och alla människors Herre träda in genom de portar som vi nu i advent skola göra höga och breda, om vi låta honom träda in i våra hjärtan och i våra stugor skola sannerligen bliva himmelriken för oss. Och så hoppas jag att denna trevliga tillflyktsort skall bli trollhättescouterna till stor välsignelse.

Distriktschefen låste så upp dörren till stugan, varefter gästerna kunde stiga på för att ta verket i beskådande.

Byggnaden visade sig genomgående ha fått ett mycket gediget och trevligt utförande. Man kom först in i ett ganska rymligt tilltaget kapprum varifrån dörrar leder till kök och samlingsrum, varjämte det finns ett ledarrum. Samlingslokalen, som mäter sextio kvadratmeter, är bland annat försedd med en stor öppen spis kring vilken man hoppas att trollhättescouterna kommer att få samlas till många trevliga lägerbålsstunder. Längs tre av väggarna löper en väggfast bänk vilken vid närmare beskådande visar sig vara ihålig som någon uttryckte det och innehåller inte mindre än sexton liggplatser av mycket sinnrik konstruktion. Dessa liggplatser kan närmast liknas vid hängmattor som med sin ena sida är fäst vid väggen och vars andra sida läggs över en ställning och sedan fästes i golvet. Då inte sängplatserna används har man således hela golvytan fri och av sängarna syns ej ett spår. Även ledarrummet innehåller ett par britsar medan det i köket finns spis och väggfasta skåp. Sedan gästerna sålunda gått husesyn tog vice kårchefen ingenjör C. A. Törner till orda och berättade hur stugan kommit till.

Våren 1940 började arbetet. Kårens ledare var då ute och rekognoscerade och fann till slut denna natursköna plats. Det är mycket material som gått åt, en del har vi fått, en del har vi köpt, sade talaren. Arbetet med att transportera fram materialet har varit ganska krävande, då det inte finns några vägar ända fram. Största arbetet var säkerligen att transportera fram de stora lämningar som huset är byggt av. De var lika långa som huset är långt och lika breda som det är högt och hade följaktligen en ganska försvarlig vikt. Vi har

haft snickare till hjälp för att resa upp väggarna och takstolarna samt murare till att bygga spisen. Som stugan nu står har den kostat oss tre tusen kronor. Transporterna som vanligen brukar bli mycket dyra har endast belöpt sig till 88 kronor, vilket innebär att vi fått 75 procent av transportkostnaderna gratis. Totalkostnaderna för stugan har uppgått till 3 750 kronor. För att få ihop denna summa har vi haft försäljningar och lotterier. Många gånger har det naturligtvis varit besvärligt för pojkarna att spara och gnida, men det har som synes gått bra.

Distriktets lyckönskan frambars av distriktschef Blomgren, som bland annat framhöll att Trollhättans scoutstuga är den största i distriktet. Han frambar även en hälsning och en lyckönskan från chefen för Sveriges scoutförbund, greve Folke Bernadotte, vilken för närvarande uppehåller sig i dessa trakter, men tyvärr ej var i tillfälle att hedra trollhättescouterna med sin närvaro. Distriktschefen frambar även distriktets tack till alla de scoutkårens gynnare som skänkt pengar, material och krafter och sålunda hjälpt pojkarna på traven. Då ett ledarskifte för närvarande äger rum inom kåren tog distriktschefen tillfället i akt att avtacka kårchefen ingenjör Hans Fryden och vice kårchefen ingenjör C. A. Törner, vilka skall flytta från Trollhättan, för det stora arbete de nedlagt, och hoppades att de nya ledare som nu stå i tur att taga ledningen, med framgång måtte ta vid där de förra slutat. Scoutrörelsen är en eld och jag hoppas att denna eld kommer att brinna klart här i Trollhättan även i fortsättningen, ty det gäller att hålla varmt även i andligt bistra tider, slutade distriktschefen.

För att visa sin tacksamhet lät kåren utdela minnesplaketter till en del av dess gynnare, däribland herr E. Svensson på Getås gård, järnhandlare C. Gustafson, köpman E. Johansson, ingenjör H. Ekeblom, ingenjör A. Wennerlund, fru Agnes Johansson samt herr och fru Zederfeldt, Sjuntorp.

Vid den högtidliga sammankomsten företogs även upptagning och utnämning av scouter. Sålunda upptogs till tredje klassens scouter av Sveriges scoutförbund: Egon Johansson, Sven Lindell, Sten

Lundgren, Bengt Fredriksson, Ewald Fredriksson, Evert Smedberg, Jan Palm, Björn Garping, Torwald Gillberg, Harry Lundgren och Erik Öberg. Till andra klass scouter: Karl-Otto Molin, Elon Blad, Sven-Åke Andersson, Magnus Olsson och Karl-Gustav Jansson. Till första klass scouter: Bengt Zederfeldt, Curt Claesson, Tord Cronqvist och Tore Bohlin. Följande scouter tilldelades specialmärken: Karl-Egon Lindberg, Lars Rudolfsson och Bengt Lindbom samtliga sjukvårdsmärket samt Bengt Zederfeldt sjukvårds- och simmarmärket. Till ledare utnämndes folkskollärare H. Lundgren kårchef, pastor E. Öberg vice kårchef och fröken Ester Larsson vice flockchef i Sjuntorps vargungeavdelning.

Sedan gästerna trakterats med rykande varmt te framförde så ordföranden i Trollhätte scoutkårs kårråd, civilingenjör C. E. Svala, ett tack och en lyckönskan till kåren.

Det är glädjande att se att denna scoutstuga till så stor del tillkommit genom scouternas eget arbete, yttrade ingenjör Svala bland annat. Stugan och den verkligt underbara natur som omgiver den bör därför bli så mycket mer kära för er. Den har alla förutsättningar att bli en omtyckt tillflyktsort för er scouter, en plats där ni kan lära er älska naturen och friluftslivet. Det är adventssöndagen i dag, en hoppets dag, och jag tycker det är synnerligen väl valt att ta denna söndag till invigningsdag för scoutstugan. Må Trollhättans scoutkår gå en ljus och rikt välsignad framtid till mötes.