

# Minnesstenen över Grunnebo hed avtäckt i lördags En varmt anslående högtidlighet

Artikel i Tidningen Trollhättan onsdagen 18 augusti 1920



Minnesstenen på Grunnebo hed.

Bildkälla: [digitaltmuseum.se](http://digitaltmuseum.se)

Trollhättan april 2018

Annika Hjortkap

Avtäckningen av minnesstenen på Grunnebo hed i lördags skedde under stor tillslutning från allmänhetens sida, bland annat gick det extratåg dit från Vänersborg medförande mycket folk.

Utom representanter för Hallands och Västgöta regementen och korporationer hade en stor skara befäl och soldater från indelningsverkets tid kommit tillstädes, bland dem en åldring på 92 års ålder.

Efter det Västgöta regementets musikkår spelat Västgöta-Dals regementets marsch framträdde chefen för Hallands regemente, överste P. J. Hegardt och hälsade de närvarande välkomna. Han skildrade i korta drag det gamla Västgöta-Dals historia, särskilt med hänsyn till dess övningsplatser. Under regementets äldsta tider vapenövades det på Nygårdsängen strax utanför Vänersborg, men 1863 förlades regementets övningsplats till Grunnebo hed. Att minnesstenen rests på Grunnebo hed och icke på Nygårdsängen berodde på att skilsmässan från Grunnebo betecknade en vändpunkt i regementets historia. Det erhöll då med namnförändringen till Hallands regemente ett nytt verksamhetsområde och nya värnpliktige. Vidare framhöll talaren att regementet kanske är det äldsta inom svenska armén, det leder sig ursprung från det gamla Västergötlands fotfolk som sedermera uppdelades i Skaraborgs, Älvsborgs och Västgöta-Dals regementen. Han vände sig särskilt till de gamla indelta soldaterna och uttalade sin glädje över att se dem närvara så talrikt vid denna minneshögtidlighet och han redogjorde i samband härmed för Carl XI:s indelningsverk.



Vestgöta-Dals regementes officerspaviljong på Grunnebo Hed, ur  
Ny Illustrerad Tidning.  
Bildkälla: digitaltmuseum.se

På överste Hegardts uppmaning framträdde därefter Hallands regementes förutvarande chef, numera chefen för första arméfördelningen, general Mörcke, och bjöd med några kraftfulla ord tackelset falla.

Stenen som är rest på den gamla exercisplatsens högsta platå, och å av travklubben skänkt mark bär inskriptionen:

"Krigsmän, tillhörande Kungliga Västgöta-Dals regemente, sedermera Kungliga Hallands regemente, vapenövades å Grunnebo hed åren 1863-1906".

Över inskriptionen är vapnet inhugget.

Musikkåren spelade "Sverige" och under parad för regementets gamla fana gavs stram honnör.

Regementspastor G. Wetterlundh framförde en värtalig hälsning från traktens befolkning, vilken djupt saknade regementet.

Högtidligheten slöts med "Hör oss, Svea".

Efteråt serverades i den gamla vackra parken, där officersmännen legat, middag från kokvagn till de gamla indelta soldaterna. De gamla officerarna begagnade tillfället att hälsa på sina gamla soldater och mötet mellan dessa veteraner präglades från såväl förutvarande överordnades som underordnades sida av den största hjärtlighet.

Vid återkomsten till Vänersborg gav Hallands regementes officerskår middag på Strömsborg för ett sextiotal inbjudna, bland vilka märktes general Mörcke, chefen för tredje arméfördelningen general B. O. C. Munck, överstarna G. Hyltén-Cavallius, H. L. Leth och H. E. Smitt, Vänersborgs stadsfullmäktiges ordförande vattenrättsdomaren von Sydow, borgmästaren i Vänersborg Nils Linnell, en representant för Vänersborgs travklubb, som upplåtit plats för minnesstenen samt en deputation från Västgöta regemente. Under middagen som präglades av den angenämaste stämning, höll general Munch ett kärnfullt anförande, vari han framhöll det tack vi äro skyldiga till det gamla indelningsverket och dess soldater. Överste Smitt skildrade i ett humoristiskt anförande sina intryck dels från sitt inträde i regementet och dels från det gamla kamratskapet.



Sommarrestaurangen Strömsborg i slutet av 1920-talet.

Bildkälla: [digitaltmuseum.se](http://digitaltmuseum.se)