

Flickslöjdskolans rivning

**Text från Tidningen Trollhättan 25 mars 1937
med bilder från Innovatums bildarkiv.**



Flickslöjdskolan på Drottningtorget med Kungsgatans lindallé till vänster och läroverket (invigt och färdigt år 1936) till höger. I bakgrunden telegrafhuset i hörnet av Kungsgatan och Föreningsgatan i kvarteret Tor som inrymde både telegraf- och telefonstation och som stod klart år 1917.
Foto från Walter Göranssons bildsamling.

**Trollhättan i december 2016
Annika Hjortkap**

Slöjdskolan på Drottningtorget skall nu rivas Läroanstalt för ”klädsöm och spånad” med gamla anor

Ett kapitel lokal skolhistoria kommer inom kort att få sin avslutning i och med att gamla flickslöjdskolan på Drottningtorget försvinner. Såsom i föregående nummer av denna tidning omnämndes har drätselkammaren beslutat att byggnaden nu skall rivas och återuppföras i Stavered såsom bostad för mindre bemedlade. Byggnadens läge vid ena hörnet av Drottningtorget har sedan länge ansetts mindre lämpligt med hänsyn till trafikförhållandena med mera och det torde väl därför vara ett allmänt önskemål som nu uppfylles då den försvinner och därmed ett synnerligen karaktäristiskt inslag i gatubilden.

Några minnesord torde emellertid den försvinnande skolbyggnaden vara värd innan den nu bortföres. Flickslöjden i Trollhättan är nämligen av ganska gamla anor och frågan är om många städer så länge som Trollhättan kunnat berömma sig av att på detta sätt ha sörjt för det uppväxande släktets praktiska fostran.

Initiativet till flickslöjden i Trollhättan togs strax efter andra kanalombyggnaden under förra hälften av 1800-talet, då nydaningsarbetet inom samhället var ganska kraftigt. Ett antal bemedlade personer hade sammanskjutit en summa av tvåhundra riksdaler banco såsom grundplåt till en skola för flickor ur de fattigare klasserna, vilka där skulle beredas undervisning i ”spånad, klädsöm och dylikt”. Efter tillskyndan av överstelöjtnant Nils Ericson tillsköt kanalbolaget det belopp som fattades för att planerna skulle kunna förverkligas samt upplät tre rum i samhällets gamla gästgiveri för undervisningen under ledning av ”demoiselle” Gustafa Melin. Redan några år senare flyttades undervisningen till lokaler vid Strandgatan, men år 1883 lät kanalbolaget uppföra en särskild byggnad för ändamålet på nuvarande Drottningtorget. Byggnadsstilen är som bekant ganska egendomlig men var mycket vanlig bland de fastigheter som kanalbolaget vid denna tidpunkt uppförde.

Efter träffad överenskommelse med kanalbolaget fick från och med år 1890 även de äldre flickorna i folkskolan åtnjuta undervisning i lokalerna och några år inpå 1900-talet skänkte kanalverket skolbyggnaden till församlingen med villkor att slöjdundervisning även allt framgent bedrevs i densamma.

Av byggnadens senare öden kan nämnas att ett så kallat folkkök var inrymt i densamma under kristiden. År 1922 lät folkskolestyrelsen inreda även en övre våning i byggnaden, som dittills ej varit i bruk, varvid de sålunda nytillkomna lokalerna togs i anspråk för slöjden och undre våningen användes i och för skolköksundervisningen.

Och nu har som nämnts den gamla byggnaden med sina många utkruseringar kring fönster och väggar spelat ut sin roll. Torget skall ordnas och modernise-

ras och flickslöjd och skolkök ha fått andra mera tidsenliga lokaler. Men i stort sett har den nu till försvinnande dömda byggnaden väl fyllt sin uppgift att fostra några generationer av vårt samhälles kvinnliga innevånare i de husliga dygderna.



Drottningtorget år 1910. Lindallén som planterades av trädgårdsmästare Cedergren år 1911 är ännu inte på plats. Doktor Axel Hellebergs villa i hörnet av Föreningsgatan och Kungsgatan i kvarteret Venus uppfördes år 1909.



Flickslöjdskolan med läroverket i bakgrunden. Foto cirka 1936.



Flickslöjdskolan med telegraphhuset i bakgrunden i början av 1930-talet.



Kungsgatan mot norr. Flickslöjdskolan närmast till höger.

Foto år 1926.